







## BERENWANDELING 6

*Teddy is moe. Beer neemt hem op school. Ga zitten en deel het verhaal met de beren.*

'Toe dan,' zegt teddy, 'vertel me nog één keer hoe je me gevonden hebt.'

'Zal je daarna zoet gaan slapen?', bromt beer. 'Het is al erg laat voor teddy's als jij.'

'Ik beloof het', zegt teddy.

Dus neemt beer kleine teddy stevig vast en vertelt het verhaal dat ze al zo vaak deelden.

'Er was eens een beer, die veel vrienden had. Ze maakten samen lange wandelingen, gingen op jacht en zwommen in de rivier op zoek naar vis.'

'Dat was jij', zegt Teddy blij.

'Ja, dat was ik voor ik jou kende', zegt beer.

'Op een morgen liep ik door het woud. Het rook er vaag naar mensenvlees.

Omdat ik altijd nieuwsgierig ben hoe andere dieren leven, ging ik dichterbij.'

'Wonen die mensendieren dan ook in het bos?', vraagt teddy.

'Nee,' zegt beer, 'ze wonen in iets dat een stad heet, maar soms komen ze naar het bos omdat ze willen weten hoe andere dieren leven.

De mensen waren verdwenen, maar ze hadden een hoop rommel achtergelaten.'

'En toen?', vraagt teddy blij.

Hij weet precies wat er nu komen zal.

'Toen vond ik jou', zegt beer.

'Waren die mensendieren me dan vergeten?', vraagt teddy.

'Ja', zegt beer. 'Vooral kleine mensendieren houden van jou.'

Als ze groot worden hebben ze je niet meer nodig.'  
Teddy denkt hard na.

'Jij bent toch ook groot. Heb jij me toch nodig?', vraagt ie.

'Ja. Ik heb je nodig omdat jij de liefste beer van de hele wereld bent.

Ik kan het weten, want ik ken bijna alle beren van het bos.'

'Zal jij me nooit achterlaten?', vraagt teddy.

'Nooit', zegt beer. 'Omdat ik van je hou.'

'Ik jou ook hou', mompelt teddy nog.

Zijn ogen vallen bijna dicht. Ze zullen lekker slapen.

Maxim Wille - Doodstille Linn, goud op rook, 100x100 cm



[www.ikzagtweeberen.com](http://www.ikzagtweeberen.com)





































[www.artikel27.be](http://www.artikel27.be)

**BERENWANDELING  
GRATIS**

**7 OKTOBER**



[www.ikzagtweeberen.com](http://www.ikzagtweeberen.com)



Ik zag twee beren  
eerlijke honing  
smeren

7 zondag  
oktober 2012

FAIR  
TRADE  
ON  
BOARD

BEREN  
HUIS

**BEREN  
HUIS**  
Centrum voor Taalactivering  
en Kunsteducatie



Ik zag twee beren  
eerlijke honing  
smeren  
7 zondag  
oktober 2012

FAIR  
TRADE  
ON  
BOARD

Logos for various sponsors and the website [www.berenhuis.be](http://www.berenhuis.be)

BEREN  
HUIS











mijn zwens is  
jufrouw  
worden



mijn wens is:  
dat ik  
altijd gelukkig  
worden 















































